

Συζήτηση για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Θ. ΒΡΕΤΖΟΥ ΜΕ
 ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θ. ΦΩΤΙΟΥ

Με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, είχε συνάντηση στο υπουργείο η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις εξαγγελίες της υπουργού για τη δημιουργία των ΟΦΛΗ (Ολοκληρωμένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων). Η κ. Βρέντζου ζήτησε από την υπουργό ενημέρωση και παράλληλα κατέθεσε προτάσεις, που αφορούν



καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία.

Ειδικότερα η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FILO (αντιμετωπίζοντας τη μοναξιά), που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης -σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ (Ολλανδία) ως επικεφαλής εταιρος, ο δήμος Ρότερνταμ (Ολλανδία), η Εταιρεία Περίθαλψης Ροσελάρε (Βέλγιο), ο δήμος Μασσαλίας (Γαλλία), το ENSA - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιταλία με έδρα τις Βρυξέλλες), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας (Ιταλία) και ο Δήμος Naska (Σουηδία)-, κατέθεσε στην Υπουργό καλές πρακτικές, που εφαρμόζονται στις χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Μάλιστα υπουργός και αντιπεριφερειάρχης έδωσαν έμφαση στην αναβάθμιση και τη σωστή αποτελεσματική λειτουργία των ΚΑΠΗ, στην ενίσχυση και την πλήρη στελέχωσή τους, ώστε να μπορούν να παρέχονται οι σωστές υπηρεσίες, που αφορούν στην ενεργό γήρανση, στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και τη στήριξη των ηλικιωμένων γενικότερα.

Η κ. Βρέντζου αναφερόμενη στην υπουργό, στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελείται από τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και επεσήμανε την άμεση αναγκαιότητα μονιμοποίησης των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά, καθώς και την ενίσχυσή τους με όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται.

Επίσης, η κα Βρέντζου επανήλθε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές δομές στην Κρήτη (Δομές ανοιχτής και κλειστής φροντίδας - στέγες ανηλίκων, παραρτήματα προστασίας παιδιού, θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων κ.ά.), που αφορούν σε θέματα στελέχωσης από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχιάτρους, παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ά.).